

DE POTSKAR

WANDELEN LANGS NATUURGEBIED EN UITGESTREKTE FRIESE LANDERIJEN

BELEEF SNEEK EN ZUIDWEST FRIESLAND OP EEN ANDERE MANIER

De Potskar, een heerlijke wandelroute van 26 kilometer ten noordoosten van Sneek, is de perfecte wandeling om de landerijen rondom Sneek te ontdekken. Onderweg zijn talloze picknickbanken om te rusten en te genieten van de stilte en de natuur. Is 26 kilometer je net iets te ver? Dan kun je de tocht gemakkelijk inkorten door een eerdere afslag te nemen. De wandeltocht voert je langs het Sneekermeer, natuur- en recreatiegebied de Potten, dwars door de weilanden, langs de Nieuwe Wetering naar Oude Schouw en via Gauw en Goënga terug naar Sneek.



VAN DE STAD IN DE NATUUR

Het duurt niet lang na het verlaten van Sneek dat je het gevoel hebt al midden in de natuur te staan. Vanuit Sneek loop je richting Offingawier, echter houd je het fietspad rechts, 'de Grienedyk', aan. De Grienedyk loopt langs de Houkesloot, de hoofdvaart naar de stad, waar bootjes in alle formaten voorbijkomen.

Bij recreatiegebied de Potten wordt de weg gekruist door de Paviljoenwei, hier steek je recht over. Aan de rechterkant passeer je het strand en de waterskibaan en dan begint het gebied de Potskar. Met het Sneekermeer aan je rechterzijde, waar de zeil- en motorbootjes af en aan varen, is het achter de rietkraag heerlijk rustig. Bij elke stap die je voort schrijdt sterven de menselijke geluiden almaar verder weg. Het pad kronkelt verder door de weilanden naar het einde Sneekermeer.

POTSKAR

Het gebied de Potskar is verdeeld in een noord- en een zuidzijde. Op de scheiding van het gebied staat het J.S. Gerbrandy gemaal. Het gemaaltje verzorgt de afwatering van de weilanden. Door de beglazing in het gemaalgebouw kun je de werking van het gemaal bekijken. De weg mag tot aan hier met auto's worden begaan, daarna is het alleen nog wandelen en fietsen. Het gebrek aan rumoerigheid is heerlijk. Vogelgeluiden doorbreken af en toe de stilte. Op een enkele boerderij na is er geen bebouwing.

De wegen zijn duidelijk op wandelaars en fietsers ingericht. Herhaaldelijk komen er picknickbanken langs de weg voorbij. In de zon, met een zacht briesje is het er goed vertoeven. Aan het einde van het pad, waar eveneens



het Sneekermeer ophoudt, kom je op een kruising terecht. Op de hoek staat een verlaten huisje met houten schotten voor de ramen, verder is er weinig te bekennen in de omgeving. Enkel een bordje met 'kano instapplaats' bij een idyllisch vaartje verraadt dat het een plek is waar vaker mensen komen. Een stukje verderop staat een wegwijzer. De verf bladdert van de kromgebogen platen waarop een sierlijk lettertype de route aanduidt: 'Aldskou'.

LANGS HET WATER

Betonplaten en asfalt, de smalle wegen zijn allemaal verhard waardoor het lopen gemakkelijk gaat. De rechte weg leidt ons langs het kanaal 'de Nieuwe Wetering'. Aan het einde van het pad doet de brug van Oude Schouw op. Bij de brug sla je linksaf. Een bomenrij scheidt het wandel- en fietspad van de autoweg. Na een paar honderd meter sla je weer linksaf en via het gehucht Abbenwier kom je weer op de smalle 'Grienedyk' terecht, midden in de Friese landerijen.

LEGE GEAËN

De weg splitst zich op een brede, voor alle verkeer bestemde weg, waar je rechts aanhoudt. Tussen de groene vlakten zie je de 'skyline' van de dorpen Sijbrandaburen en Gauw. Deze dorpen worden de Lege Geaën genoemd. De weg eindigt precies op de scheiding van de twee dorpen. Op de splitsing sla je linksaf naar Gauw. Via de hoofdweg word je door het kleine Friese dorpje met haar kenmerkende oude

WANDELEN EN FIETSEN



woningen en een kerkje geleid. Aan de rechterkant van de weg, na het passeren van de kerk staat een bronzen beeld van Sibbeltje Gjaltema.

Na het verlaten van Gauw sla je rechtsaf naar Goënga. Eveneens een dorpje met een historische aanblik. Kleine oude woningen aan weerszijden van de smalle hoofdweg in het dorp geven het geheel een warme aanblik. Nu nadert het einde van de tocht. Na Goënga loopt de weg richting Scharnegoutum. Hier steek je de autoweg over en sla je linksaf. Sneek is nu weer duidelijk in beeld. Langs het pad, naast het Zwettebos, wandel je de stad weer in. Een bijzondere wandeltocht. Van uitgestrekte vlaktes, naar kleine plattelandsdorpjes en weer terug in de stadse genoegens.



SIBBELTJE

Sibbeltje was een weldoester die zo'n 200 jaar geleden liet vastleggen dat de diaconieën van de Lege Geaën de armen ieder jaar zouden voorzien van acht pond boter en een krentenbrood.